



ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΥΡΡΗ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

'Όλα
για την
ελπίδα

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ

5

λεξίτυπον
εκδόσεις

Είναι ο κάθε απλός άνθρωπος ένας ήρωας;
Αξιίζει η ζωή του να γίνεται ένα μυθιστόρημα ή ένα θεατρικό έργο;
Νοιώθει σαν τον πρωταγωνιστή που η ζωή ανέβασε να παίζει στο έργο που έγραψε γι' αυτόν;
Μπορεί να δεχτεί τους όρους του σκηνοθέτη, ακολουθώντας βήμα-βήμα και με προσήλωση στο στόχο την ανηφοριά της εκμάθησης του ρόλου και της σωστής απόδοσής του τον αγώνα, ελπίζοντας στο ευτυχισμένο αποτέλεσμα;
Ονειρεύεται ν' αξιωθεί το χειροκρότημα του τέλους και της επιτυχίας ν' απολαύσει τις δωρεές;
Αν σ' όλα τα παραπάνω ο θεατής απαντήσει «ναι», τότε το έργο τούτο θα τον αγγίξει και θα τον δικαιώσει.
Ας ανέβει, λοιπόν, μαζί με τους πρωταγωνιστές στη σκηνή, για να νοιώσει τους δικούς τους αγώνες και τις λαχτάρες κι όταν θα πέφτει η αυλαία, μαζί τους ας υποκλιθεί στις ελπίδες τη δύναμη, που ξεπερνά κάθε εμπόδιο και δυστυχία και υποκλίνεται κι εκείνη πάντα σε τέλος ευτυχές.

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

–Αχ, Ελπίδα μου... Τον κόσμο ήθελα να σου χαρίσω... τα νιάτα μου, τα όνειρά μου, την ζωή μου ολόκληρη ήθελα να ακουμπήσω μπροστά στα πόδια σου για να σε βλέπω ευτυχισμένη και χαρούμενη... Από τα παιδικά μου χρόνια, όταν αποφάσισα πως μόνο εμένα αν είχα δικιά μου θα μπορούσα να γκρεμίσω τα βουνά, να περπατήσω στους ωκεανούς απάνω και στον ουρανό να πετώ με τα φτερά της αγάπης σου εφόδια, από τότε, μια όμορφη ζωή στο πλάι σου σχεδιάζα αγάπη μου... Κι αλίμονο... αχ... (Κουνά το κεφάλι με απελπισία).

ΕΛΠΙΔΑ

(Του χαϊδεύει το χέρι του, που είναι ακουμπισμένο στον ώμο της και κοιτάζοντας κι εκείνη προς το κοινό, λέει).

–Να σ' ακούει κανείς τώρα και να θαρρεί πως ψέματα μου 'ταζες τον ουρανό και τ' άστρα... (Γελά, αλλά συγκινημένη). Όλα τα ταξίματα, όλα τα 'καμες και με το παραπάνω... Και τα βουνά γκρέμισες... και τους ωκεανούς πέρασες... Όσο για τον ουρανό... αχ, Πολυχρόνη μου... εκεί με πας καθημερινά, καλέ μου άντρα... Και τούτη τη στιγμή στον ουρανό κι ανάμεσα στ' άστρα με σεριανίζεις με τα λόγια σου και της αγάπης σου το τραγούδι για παρέα... (Σκουπίζει πάλι ένα δάκρυ).....

ISBN: 978-960-597-015-4

